

Wij zijn **samen** Arnhem
Manifest JEUGD 2018



WIJ
SAMEN
ARNHEM

A large graphic consisting of the words 'WIJ', 'SAMEN', and 'ARNHEM' stacked vertically in a bold, blue, sans-serif font. A large, semi-transparent blue circle is overlaid on the right side of the text, partially obscuring the letters 'IJ', 'AM', and 'HEM'.

Wij zijn **samen** Arnhem
Manifest JEUGD 2018





Manifest De Jeugd van Arnhem

/// 28 maart 2018

Het gaat redelijk goed met de jeugd in Arnhem. Het kán dus beter! Vanuit ons gezamenlijk verlangen tot gunnen, tot gelijke kansen voor iedereen, verbinden we het bestaande goede in onze stad. Samen gelukkig opgroeien, zien we als basis van de inclusieve stad die Arnhem wil zijn.

Alle jeugd -van 0 tot 23 jaar- ontwikkelt zich met plezier en naar vermogen en vindt een passende plek in de samenleving. Onderwijs, zorg, sport en cultuur werken nauw samen in de directe leefomgeving: de wijkcommunity. De Jeugd van Arnhem bepaalt mede de agenda. We laten ons niet beperken door regeltjes en we gebruiken geen stempeltjes: organisatie en financiën volgen de gewenste inhoud. We luisteren naar de vraag, verbeteren onszelf in organisatie-overstijgend handelen en doen wat nodig is. Ondersteuningsmiddelen zetten we integraal in en dat betekent voor iedereen: autonomie delen.



Met één Wethouder voor de Jeugd (onderwijs en zorg geïntegreerd) en een Strategische Educatieve Agenda Arnhem stellen we op stedelijk niveau met elkaar kaders vast. Op wijk- en individueel niveau zorgen de kracht van de wijkteams, laagdrempelige aanspreekpunten en sport- en cultuuractiviteiten voor synergie.

Geluk (t) als:

- ✔ De Jeugd van Arnhem zichzelf een 8 geeft voor geluk
- ✔ De fysieke en mentale gezondheid verbetert
- ✔ De kansengelijkheid verbetert
- ✔ De schooluitval omlaag gaat
- ✔ Er minder/geen thuiszitters zijn.



Beter samenwerken begint met ontmoeten. De concrete uitwerkingen gebeuren tijdens Manifest op de Stadsblokken. Een werkfestival met debat, muziek en eten, georganiseerd door de Jeugd van Arnhem, ondersteund door alle ondertekenaars. Om hier samen de toekomst vorm te geven.

Hier committeren wij ons aan. Met hart en daden in verbinding.

Ondertekend,

Besturen voor PO, (V)SO, VO en MBO: DeBasisFluvius, Delta, Stichting PAS, De Onderwijsspecialisten, Quadraam, Arentheem College, RijnIJsselCollege.

Overig onderwijs: Kentalis

Samenwerkingsverband voor PO en SO: SWW PassendWijs

Politieke partijen: Groen Links, D'66, SP, VVD, PvdA, Groen Links, Arnhem Centraal, Christen Unie

Gemeente Arnhem: wethouder R. König, diverse ambtenaren

Peuterspeelzalen en kinderopvang: SPA, SKAR, Partou

Wijkteams: Sociale wijkteams en teams leefomgeving

Diverse instanties: Humints, Stichting Leergeld Arnhem, Rijnstad Jongerenwerk, Rozet, Walhallab, GivemoreGetmore

Manifestation

het hele weekend

& daarna

manitopics!

mainstage

goed eten

Food

chillings

debat

toneel
dans
muziek

welkom

vraagpunt

huis-
regels.
GEEN

merchandise

achterdeur



Wij zijn **samen** Arnhem
Manifest JEUGD 2018





- WIJ VERLANGEN NAAR EEN MANIFEST DAT IS VOOR EN VAN IEDEREEN. DAT JE HART SNELLER DOET KLOPPEN. WAAR WE SAMEN WOORDEN ZEGGEN DIE MAKEN DAT WE DE DINGEN LOS KUNNEN DENKEN. WAAR GEEN BEGRIPPEN NODIG ZIJN ALS CONVENANT EN DRAAGVLAK, GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID EN INSPAN- NINGS-VERPLICHT-ING.

Wij houden meer van fakkels en van vuur en van GELUK (t) en van voelen en van gaan. Omdat we weten dat er iets anders is. Iets wat maakt dat Wij Samen Arnhem zijn. Wij zijn de jeugd en dat geeft ons een eigen Wijsheid. Wij kijken vooruit met de toekomst in ons achterhoofd.



Een Manifest voor de Jeugd. Dat maken wij in Arnhem als de Jeugd en voor de jeugd en door de jeugd. Want als iemand weet wat goed is. Dan zijn wij het samen zelf wel. Wij als Arnhemse Jongeren kiezen voor de achterdeur. Belangrijke Mensen bellen aan de voordeur maar de mensen waar je van houdt, die je kent en vertrouwt die gaan meestal achterom. Het is de weg die je vrienden nemen als ze weten dat ze welkom zijn.

Dit Manifest heet je welkom. Loop maar achterom!

De Stroom, De Verte en De Utopie zijn de woorden op de Mandela brug die ons Arnhem over de Rijn verbindt. We maken een Brug van verbinding. Het is een brug en beeld dat ons vraagt te waken voor routines en vastzittende opvattingen. Niet denken in problemen maar juist dromen, verlangen en uitdagen.

HET MANIFEST MAG BEST UTOPISCH WEZEN. LATEN WE VOORAL NIET REALISTISCH ZIJN.

Als we zeggen WIJ zijn samen Arnhem. Dan denken we aan een Arnhem.

EEN DIVERS ARNHEM.

Bestaande uit verschillende culturen en nationaliteiten.

ARNHEM IS IMMERS DE WERELD IN HET KLEIN. WIJ LEVEN HIER ALLEMAAL SAMEN.

Arnhem Jeugd Manifest is een gemeenschap. Een Community. Een familie waar je voor elkaar zorgt. Gebruik maakt van elkaars unieke eigenschappen, ondernemend bent en soms vol van verlangen. Waar je aardig doet en blij. Het mag ook gewoon leuk zijn en gezellig. Het hoeft niet allemaal steeds verbeterend en vernieuwend en groots te wezen. We willen de mooie dingen die er zijn in onze stad gewoon houden. Er is genoeg om van te houden. En vanuit dat wat we nu hebben verstregelen we onze ideeën en onze belangen. We doen

en denken de dingen samen. Steen, papier schaar e-mails, euro's en handtekeningen. We zorgen dat er komt wat nodig is. En een beetje meer nog mag ook best

WANT WIJ IN ARNHEM GEVEN LIEVER RONDJES DAN DAT WE KNIEPERIG EN ZUINIG ZIJN.

Als wij een woord als SOLIDARITEIT opschrijven dan gaat dat verder dan papier. Wij willen niet alleen dat er voor ons jongeren gezorgd wordt.

Wij willen ook voor elkaar zorgen. Want wij zijn slim en sterk en authentiek genoeg.

WIJ HEBBEN ONZE EIGEN LIJNTJES EN ONZE EIGEN NETWERKEN EN ALS WE DIE AAN ELKAAR VERBINDEN DAN KON DAT WEL EENS STERKER ZIJN DAN WELK STENEN INSTITUUT DAN OOK. WIJ GAAN VOOR GELIJKE KANSEN. EN ONGELIJKE OOK MISSCHIEF.

Omdat er soms jongeren zijn die wat meer nodig

hebben. Voor een tijdje. Totdat je op eigen benen staat.

• WIJ WILLEN DAT IEDEREEN DE OPLEIDING KAN VOLGEN DIE HIJ OF ZIJ WIL. WIJ WILLEN OOK DAT JONGEREN DIE HET MOEILIK HEBBEN EEN MAKKELIJK LIJNTJE KUNNEN PAKKEN EVEN, ZONDER METEEN ONDER TE HOEVEN DUIKEN EN GAAN IN DE SYSTEMEN.

Want dat maakt soms al dat je er niet aan wil beginnen. We willen gewoon een mens, een naam, een persoon, iemand die je even kunt bellen iemand die je ziet en met je zit en praat. Zonder formulieren en papieren en gedoe. Gewoon ook via die achterdeur.

Liefde

WIJ WILLEN IN ONS ARNHEM GEEN THUISZITTERS NET ALS DAT WE GEEN JONGEREN ZONDER THUIS WILLEN. WIJ ZORGEN VOOR EEN PLEK DIE PAST.

En als er geen passende plekken zijn dan maken we nieuwe. Er is genoeg lege ruimte in onze stad tussen de al ingenomen ruimte in. En anders maken we gewoon nog wat achterdeuren.



Van de Jeugd denkt men wel eens dat wij gevuld moeten worden met inhoud en met kennis. Maar als je ons de vraag stelt aan welke woorden wij denken in een verlangen naar een Arnhem van ons samen. Dan vloeit er IETS uit onze pen dat misschien wel ieders hart sneller doet kloppen. Ook de harten van de Belangrijke Mensen aan de GROTE bestuurstafels, omdat het woorden zijn die soms vergeten lijken en daarom juist de kern van alles waren. Woorden als SOCIAAL en TOLERANTIE, VRIJHEID, GEZONDHEID en goed onderwijs. Over elkaar

helpen. Open staan. Woorden als Diversiteit en Authenticiteit. Die woorden zijn samen ook zo mooi achter elkaar. Dat je anders kan zijn en daarmee je zelf mag blijven. En dat we uitgaan en plezier maken. Dat ook heel erg vooral.

Wij geloven dat alles begint met de Ontmoeting. Met elkaar ontmoeten. Met ontmoetingen regelen van mensen die elkaar anders niet tegenkomen. Omdat zij op verschillende plekken wonen. Op andere scholen onderwijs volgen. Of soms zelfs nog nergens horen. Ontmoeting in



andere talen hoeft geen belemmering te zijn omdat jongeren als ze elkaar spreken ontdekken dat verschillende taal niet hoeft te betekenen dat je elkaar niet verstaat.

Als je wil dat wij jongeren elkaar ontmoeten dan moeten wij ons en elkaar verleiden met plezier en met diversiteit. Met iets dat verbindend werkt. Wij denken aan een Festival. En dat gaan we ook DOEN. Een MANIFESTIVAL. Soort LOWlands Arnhem waar voor iedereen is wat wils. Want we willen dansen en genieten van muziek. En we willen ook met elkaar in gesprek en in debat. Over onderwerpen die er voor ons toe doen. Die er voor Arnhem toe doen. En dat kunnen ook thema's zijn die Arnhem overstijgen omdat wij



in een wereld leven die groter is dan onze stad alleen. Wij zijn AWARE. En willen die AWARENESS ook samen voeden. Niet met problemen en met angst maar liever met MOED en lef en



Hoe we zorgen dat we allemaal de mogelijkheden creëren die er voor iedereen zijn. Er zijn mensen die ons inspireren. Rolmodellen en die zijn van alle leeftijden. Omdat diversiteit ook over levenswijsheid gaat.

Het Manifestival is niet alleen los en alleen, er is ook een plek in onze stad waar de Arnhem Community (T) HUIS houdt. Waar er altijd wel iets te doen is en soms ook lekker niets. Het kan een nieuwe plek zijn, of een plek die al bestaat en waar het logisch is dat wij van Arnhem Jong & WISE daar ons hoofdkwartier hebben. Je kunt er komen, gewoon via de achterdeur en er zijn altijd mensen en waar mensen zijn stroomt het vaak vanzelf de goede kant op.

En als je niet komt naar de plek dan komt de plek gewoon naar jou. In de wijk en langs de scholen. Wij droomden van een BUS en waarom niet. Dat er dan mensen in zitten waar je mee kunt praten en die je aan kunt raken. Waar je plannen mee kunt delen en ideeën op kunt doen. Mobile POP UP School die geen school is natuurlijk. Want dat is ook best wel OLD School eigenlijk.

En wanneer er ergens VOORDEUR bijeenkomsten zijn in de stad. Als het gaat over de Jeugd in Arnhem. En ook juist als het gaat over andere zaken waar wij als Jeugd ons licht op kunnen laten schijnen. Dan komen wij graag door de Achterdeur naar binnen. Om vanuit onze kennis, ervaring en levenswijsheid het vuur ergens te laten

branden. Wij nemen onze vrienden mee. Wij steken zonnen aan en schrijven met grote witte letters LIEFDE op het grijze Asfalt.

EEN HELE GEMEENSCHAP ZIJN WIJ SAMEN IN VERBINDING.

Wij zijn samen Arnhem. Een Community van Jong & Wise. Niet met een eigen Burgemeester maar met een soort EINDBAASRegelaar, ergens in de verte op de achtergrond dichtbij

EN HET ZIJN STEEDS WIJ DE JONGEREN DIE VERSCHILLEND VAN GEZICHT DIE SAMEN HET GEZICHT VAN ARNHEM ZIJN.

MANIFESTMAKERS VAN HET EERSTE UUR (•) VAN DE ACHTERDEUR)

VASILISA SHASKOVA,
MARIJN MEULEMAN,
TIM VREE ROWAN,
DE BOTH, SUSANNA
HOLWERDA, SARAH
HOLWERDA, BAS
WOLTERS, SERJANA
HUPKENS, KAYLEE
MELAAN, ISA
COPPENS, TRISTAN
SCHOLTEN, TED
PROST, IDSKE
ZIJLSTRA, WISSE
VERVORT, SARA
HOOGAKKER

MANIFESTMAKER
ACHTERDEUR
OPSCHRIJVERT:
SANDRA ARNHEMS
ONDERWIJSJE

Wij zijn **samen** Arnhem
Manifest JEUGD 2018

ZIJN
MEN
HEM